

## 9-daagse Atatürkreis

**Let op: de reis gaat alleen door bij voldoende deelnemers, minimaal 30 personen**

Tijdens deze 9-daagse reis verblijven we 3 dagen in Istanbul, 3 dagen in Ankara en 3 dagen in Izmir.

De historicus, schrijver en docent Mehmet Çalışkan vertelt op deze historische plekken alles over het leven van de stichter van de Republiek Turkije.

De reis kost 525 euro per persoon. Dit is exclusief de vlucht vanuit Nederland of België. Al het overige is inbegrepen: overnachtingen, alle maaltijden (behalve alcoholische dranken), alle vervoer.

De reis wordt georganiseerd door Reisbureau Tatilce Tur, in samenwerking met de gids Mehmet Çalışkan en mijzelf.

Over de gids Mehmet Çalışkan:

Mehmet is 36 jaar, afgestudeerd historicus met specialisatie Atatürk en de Turkse vertaling van de koran. Mehmet heeft vier boeken en een tiental scripties over de geschiedenis van de islam en over Atatürk geschreven.

Momenteel werkt Mehmet aan een proefschrift met als onderwerp 'De rol van de minderheden bij de vorming van het moderne Turkije in de periode 1919-1938'.

Als docent heeft hij 11 jaar lesgegeven op een middelbare school in Nederland en korte tijd in Turkije. Sinds 2017 is hij leerkracht op een basisschool (zijn leerlingen uit de middenbouw weten precies wie Mustafa Kemal Atatürk is...!).

Mehmet onderschrijft de stelling van de Griekse filosoof Aristoteles: 'Wie zich wil ontwikkelen, dient eerst te kunnen twijfelen, want de geest van de twijfel leidt tot de ontdekking van de waarheid'.

### ***Programma***

Op 21 april is de samenkomst in Istanbul, de eerste dag van het programma is op maandag 22 april.

Op dag 1 wordt een algemene inleiding gehouden over het Ottomaanse Rijk en Istanbul. Dit wordt gedaan aan de hand van bezoeken aan de Blauwe Moskee, de Hagia Sofia en het Topkapı paleis.

Op dag 2 staat de start van de Onafhankelijkheidsoorlog centraal. Een boottocht over de Bosporus met een bezoek aan het Haydarpasa station en de Maagdentoren of Leandertoren. Ook wordt de grote overdekte markt bezocht, de Kapalı Çarşı.

Dag 3 wordt het Dolmabahçe Paleis - waar Atatürk in 1938 is overleden - bezocht en het Taksimplein met het standbeeld ter nagedachtenis aan de Onafhankelijkheidsoorlog. Daarna reizen we af naar Ankara.

Op dag 4 bezoeken we het eerste parlement en Ulusplein in Ankara. Daarna bezoek aan het Kızılay Meydanı met gelegenheid om te winkelen.

Op dag 5 wordt het mausoleum van Atatürk bezocht, hier staan we uitgebreid stil bij de hervormingen die Atatürk heeft doorgevoerd.

Dag 6 staat in het teken van het door Atatürk geschreven boek over de periode 1919-1927. Ook wordt het Mehmet Akif Ersoy Museum bezocht. Mehmet Akif Ersoy schreef het Turkse volkslied, er wordt ingegaan op de relatie tussen Ersoy en Atatürk. Daarna vertrek naar Izmir.

Op dag 7 wordt stilgestaan bij de militaire overwinning op de geallieerden. Dit gebeurt aan de hand van bezoeken aan het Konak Meydanı, het Hükümet Konağı en de Saat Kulesi.

Op dag 8 wordt een boottocht ondernomen naar Karşıyaka. Hier ligt de moeder van Atatürk begraven. Er zal bovendien worden stilgestaan bij de vrouw van Atatürk die hij in Izmir ontmoette.

Op dag 9 vindt de afsluiting van de reis plaats. Eventueel is er gelegenheid om tijd in Izmir door te brengen.

Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar [info@impresieturkije.nl](mailto:info@impresieturkije.nl) of een bericht op de [Facebookpagina Atatürkreis](#).